

Lieve gemeente,

Vorig jaar juli al belde Marinus mij op met de vraag: zou jij eens willen kijken voor een tekst in de rollaag van de pastorie? Ik vond dat een goed idee maar door omstandigheden bleef het liggen. Vervolgens was het al eind februari en fietste ik weer eens langs de kerk en dacht: o help! Ze zijn al bijna met de rollaag bezig. Gelukkig is er toen met hulp van de activiteitencommissie en de kerkenraad en met de suggesties van dominee Dekker en zijn vrouw best snel overeenstemming bereikt. Wat mij echt heeft verwonderd is hoe het ging. Ik kan namelijk soms ook denken: moet dat nu wel? Waarschijnlijk ga ik dan weer meer energie uitgeven dan erin zit. Maar goed, een graving is wel iets blijvends. Marinus gaf aan dat er ongeveer 638 stenen in de rollaag zouden komen, vervolgens kwamen we uit bij de Geloofsbelijdenis. Dat kwam ongeveer uit als het rechts naast de voordeur begon en links naast de voordeur zou eindigen. Ik ging ermee aan de slag en bedacht dat dieren vaak ook een symbolische betekenis hebben in de Bijbel en we leven in een omgeving met koeien, paarden, schapen en geiten. De Geloofsbelijdenis telt 550 letters, met de dieren erbij 562. Ik had nog 76 stenen over en zette een stukje melodie erin. Nog vrij recent zongen onze kinderen prachtig 'Ik geloof in God den Vader, den Almachtige'. Ik kreeg fiat van de kerkenraad, alleen de melodie moest eruit. Dat vond ik goed, dan zou ik bij de serre aan de achterkant van de pastorie wel een stukje overslaan. Maar wat gebeurt? Marinus mailt de definitieve tekening en wat blijkt: er kunnen slechts 564 stenen in. Hoe wonderlijk want met de Geloofsbelijdenis en de dieren opgeteld kwam ik op 563 stenen. Vervolgens hebben we met vrijwilligers op een zaterdag ongeveer 300 gave stenen uitgezocht en gezaagd en ging ik ermee naar de graveur. Steen voor steen, letter voor letter gelaserd en duurzaam. Ik was lang aan het wikken en wegen bij de diervormen, want hoe krijg je een herkenbare vorm? Wat maakt iets nu typisch een ezel en wat typisch een paard? Ik heb de diertjes verguld met zuiver goud. Ze zijn 'gaaf'. De schepping zucht en dat is onze schuld. Maar bij deze dieren wilde ik ze zo mooi mogelijk maken. Waarom? Omdat er een tijd komt dat de schepping niet meer zucht! Dan zal de wolf weer met het lam verkeren en kom ik onderweg geen dode meerkoet tegen. Dus de Geloofsbelijdenis wordt voorafgegaan met een leeuw omdat het over de Almachtige gaat en het eindigt met 'en een eeuwig leven Amen' en een lam. Dus straks als je naar de kerk gaat en je loopt langs de pastorie dan zie je de leeuw en het lam met de koppen naar elkaar toe.

Maar waarom vertel ik u nu dit hele verhaal? Dat is omdat ik u vriendelijk wil vragen 'een steentje bij te dragen'. En het mooie aan deze actie is: het is een blijvend monumentje! Een getuigenis voor de wereld. Door de wereld gaat een woord. Ik heb er ook al was het veel te hoog gegrepen toch met vreugde aan gewerkt. De dominee preekte pas over Maria die nardus over Jezus' voeten uitgiet. Maria zei niets, maar wat een daad van liefde was dat. Ik betrapte me erop dat ik soms ook op dezelfde wijze reageer als de discipelen: waar is dat nu voor nodig? Geldverspilling! Maar ik dacht later ook: ja, dit moet ik doen! En dat komt omdat de dienst van de Heere mij lief is. Ik heb alles als vrijwilliger gedaan, het bedenken, het afstemmen, het organiseren, de flyers, de poster, de kleine cadeautjes. Ik heb nergens geld voor gevraagd. En nu hoop ik zo dat u en jij ook denkt: ja, wat bijzonder dat we een eigen dominee hebben! Wat bijzonder dat onze Geloofsbelijdenis die teruggaat tot de tweede eeuw en die we elke zondag belijden nu ook te zien is voor de willekeurige voorbijganger. De dominee zei al: we moeten ook een bordje bij de picknicktafel zetten en ik kan zo een gesprekje aanknopen met mensen en kinderen.

Tot slot, ik twijfelde even wat ik wel en niet zou doen. Toch heb ik besloten om u een aandenken te geven wanneer u een steen sponsort. Het is een boekenlegger met gouden pauw, symbool van opstanding en eeuwig leven en op de achterkant de geloofsbelijdenis en toelichting op alle dieren. En, wanneer u tien of meer stenen sponsort of een gouden dier sponsort ontvangt u een foto op aluminium met de geloofsbelijdenis en op de achterkant staat dan een toelichting. Ik werk de foto's met de hand af zodat u hem thuis ergens kunt ophangen. Het is mij gelukt om die kosten heel laag te houden gelukkig. Niet dat u denkt: tja nu sponsor ik een steen maar gaat de helft weer naar het cadeautje. Gelukkig niet. Meer dan 80% van uw gift komt ten goede aan de bouw van de pastorie.

Op één van de magneetborden uit de hal heb ik een sticker geplakt en zoals u ziet, zie je nog bijna niets, maar Teunis Speksnijder gaat mij wekelijks de bedragen doorgeven, dus ik hoop echt dat er steeds meer van de Geloofsbelijdenis zichtbaar wordt. Dus als er op dit bord een steentje af gaat komt er op de pastorie één bij. Ook voor kinderen leek het mij leuk om het te visualiseren. En kinderen, valt je iets op? Er zitten ook wat gouden vlakjes tussen. Achter elk gouden vlakje zit een dier en achter de zwarte steentjes zitten letters. En denkt u misschien: ik wil een dier sponsoren, op de flyer zijn ze te zien. Stuur mij even een appje welk dier, dan haal ik het gouden vlakje weg.

Het staat u trouwens ook vrij om bijvoorbeeld een heel artikel te sponsoren. Ik kan mij voorstellen dat dat u misschien aanspreekt.

En op zaterdag 9 mei op de MAF markt zorg ik ervoor dat de boekenleggers en foto's er liggen. Die zijn namelijk ook los verkrijgbaar. Straks hang ik dit bord in de hal.

Als u zo koffie gaat drinken kunt u een flyer meenemen. Ik heb ze in de postvakken gelegd, en op de tafels. Die prints kreeg ik trouwens cadeau van de Wegwijzer.

Dit was even de praktische kant, maar onthoud dit tot slot:

ik geloof...

ik geloof in Jezus Christus

ik geloof de wederopstanding des vleses

ik geloof in een eeuwig leven Amen

Dank voor uw aandacht