

Zondagsschoolrooster

Periode : januari 2025 t/m mei 2025
Groep : jongste groep

Beste ouders, jongens en meisjes,

In onderstaand rooster kunnen jullie zien wanneer het zondagsschool is, waar de vertelling over gaat en wat je hiervoor moet leren.

Het rooster is ook te vinden op de website van de kerk: www.gergemberkenwoude.nl → verenigingen → zondagsschool

Wilt u uw kinderen zoveel mogelijk helpen om de teksten en psalmversjes te leren?

Ook willen we u erop wijzen dat er elke zondag een potje op tafel staat waar u een vrijwillige bijdrage in kan doen. Dit gebruiken we voor het aanschaffen van o.a. (belonings)materiaal voor de zondagsschool.

Datum	Vertelling	Leren
Zondag 5 januari	Simeon en Anna	-
Zondag 12 januari	<i>Geen zondagsschool i.v.m. middagdienst</i>	
Zondag 19 januari	De wijzen uit het oosten	Psalm 8:1/a: HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen, Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen!
Zondag 26 januari	Als de Heere Jezus 12 jaar is	Psalm 8:1: HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen, Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen! Gij, die de glans van Uwe majesteit Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid.
Zondag 2 februari	De bruiloft in Kana	Tekst: Joh. 2:2: En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen tot de bruiloft.
Zondag 9 februari	De storm op zee	Tekst: Markus 4:39/b: Zwiig, wees stil! En de wind ging liggen en er werd grote stilte.
Zondag 16 februari	Het dochtertje van Jairus	Tekst: Markus 5:39/b: Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.
Zondag 23 februari	Het wonder van de 5 broden en 2 vissen	Gebed des Heeren:5/a: Geef heden ons ons daag'lijks brood Betoon Uw trouwe zorg in nood; Gij weet, wat elk op aard' behoev';
Zondag 2 maart	De blinde Bartimeüs	Gebed des Heeren: 5: Geef heden ons ons daag'lijks brood Betoon Uw trouwe zorg in nood; Gij weet, wat elk op aard' behoev'; Dat ons dan geen gebrek bedroev'; Dat nooit Uw zegen van ons wijk'; Die maakt alleen ons blij en rijk.
Zondag 9 maart	De goede herder en het verloren schaap	Tekst: Lukas 15:6/b: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
Zondag 16 maart	<i>Geen zondagsschool i.v.m. middagdienst</i>	
Zondag 23 maart	De barmhartige Samaritaan	Morgenzang: 4/a: Zie op ons neder in genâ, Opdat ons werk voorspoedig ga;
Zondag 30 maart	De verloren zoon	Morgenzang: 4: Zie op ons neder in genâ, Opdat ons werk voorspoedig ga; En scheld ons alle misdaân kwijt, O HEER, die vol ontferming zijt.
Zondag 6 april	In de hof van Gethsémané	Tekst: Matth. 26:39/b: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan!
Zondag 13 april	De Heere Jezus wordt gevangen genomen	De tien geboden des HEEREN:7/a: Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. Breekt nooit den echt. Steelt niemands goed.
Zondag 20 april	Petrus verloochent de Heere Jezus	De tien geboden des HEEREN: 7: Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. Breekt nooit den echt. Steelt niemands goed. Gij zult geen vals getuig'nis spreken, Bemint elk met een vroom gemoed.

Heeft u als ouder/verzorgers nog vragen?

U kunt ze stellen aan de leiding van de zondagsschool of een mail sturen naar: zondagsschool@gergemberkenwoude.nl

Een hartelijke groet,

Juf den Uyl, juf Esther en juf Marthe.